

Velkommen til et lille indblik i Sorring lervarefabrik`s gamle historie.

Lars og jeg købte i år 2000 den gamle fabrik, og prøver nu at føre den videre , med de gamle traditioner der i mange år har været forbundet med virksomheden. Vi er 8. generation, og selve fabrikken har lagt på det samme sted siden 1857, før den tid har de gamle pottemagere boet uden for byen. For det var jo sådan at i gamle dage var der landbrug til, så man kunne passe det om sommeren og lave potter om vinteren. Der har også været landbrug til stedet her, men det blev nedlagt i 1960. Så der hvor vi i dag sidder og drejer har der før hen været stald.

I år 2002 inddragede vi så den gamle lejlighed til butik, indtil da havde vi, som nogle stadig mindes et lille rum ude ved ovnene.

Omkring 1870 var der ca. 70 pottemagere, og deres lærlinge og svende i Sorring, om leret har været ekstra godt i Sorring ved jeg ikke, men det fortælles at de gik i gader og stræder, for at grave ler.

Sorring pottemagerne og deres lervarer var velanskreven, og pottetekører bragte dem langt omkring. De kunne være væk i flere dage, og der var glæde når de vendte hjem, for var der penge i kassen.

Senere ca. 1953 fandt Ager Jorn vej til vore lille virksomhed, og havde i en kort periode et samarbejde med min bedstefar Knud Jensen.

Sorring potterne var berømt dengang, som den er det i dag, men til forskel fra dengang og i dag, er der kun **SORRING LERVAREFABRIK** tilbage.

På Sorring lervarefabrik går de gamle traditioner i arv. Vi producere derfor stadig de gamle lervarerbl.a mælke/dejfade kander krus, og mange andre dejlige lervarer, og ind mellem sniger der sig også nye ting. Lertøj er dejligt at arbejde, lave dej o.s.v. da lertøjet både kan bruges i ovnen, mikroovnen og fryser.